

### **Câu chuyện số 10: Sự chết của Chúa Giê-su**

Những người lãnh đạo tôn giáo giải Chúa Giê-su đến tòa án cho quan Phi-lát xét xử. Tại đó, họ tố cáo Ngài: “Người này đã xui cho dân chúng làm loạn, hấn cấm dân nộp thuế cho nhà nước, và tự xưng mình là Vua.” Phi-lát hỏi Chúa: “Ngươi có phải là Vua chẳng?” Phi-lát còn hỏi thêm nhiều câu nữa và một trong những câu Chúa Giê-su trả lời là: “Nước của Ta chẳng phải thuộc về thế gian này.” Sau khi tra hỏi Chúa Giê-su xong, Phi-lát nói với những người lãnh đạo tôn giáo và dân chúng rằng: “Các ngươi đã nộp người này cho ta và tố cáo hấn tội xui dân làm loạn. Ta đã tra hỏi hấn trước mặt các ngươi, nhưng không thấy hấn phạm tội mà các ngươi đã tố cáo. Hấn không phạm tội gì đáng chết cả, ta sẽ cho đánh đòn rồi tha hấn đi.”

Nhưng dân chúng gào lên: “Giết hấn đi, Giết hấn đi!” Phi-lát đề nghị tha Chúa Giê-xu đến 3 lần nhưng dân chúng vẫn đòi giết Ngài. Họ gào to hơn: “ Phải giết hấn, phải giết hấn đi”. Phi-lát làm theo ý của dân chúng, giao Chúa Giê-xu cho quân lính đem đi giết.

Một vài tên lính dẫn Chúa Giê-su ra ngoài và gọi những tên lính khác đến vây lấy Chúa. Chúng bắt đầu nhạo báng và chế giễu Ngài. Chúng lột áo Chúa ra và khoác cho Ngài một cái áo choàng màu đỏ. Chúng đội cho Chúa một cái vương miện bằng gai và đặt vào tay phải Ngài một cây gậy và quỳ xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: “Lạy Vua của chúng tôi! ” Chúng nhổ nước bọt vào Ngài, lấy gậy đánh vào đầu Ngài. Sau đó, chúng lột áo choàng ra mặc lại áo cũ cho Ngài rồi đem đi giết. Chúng cũng giải hai tên trộm cướp để đi giết cùng với Chúa Giê-su. Chúng đóng đinh Ngài vào một cái cây hình thập tự– hai tay vào thanh ngang và hai chân vào thanh dọc, rồi dựng đứng cây thập tự lên. Chúng cũng đóng đinh hai tên trộm cướp kia, một tên bên trái và một tên bên phải của Ngài. Chúa Giê-xu cầu nguyện : “Lạy Chúa Trời, xin tha cho họ vì họ không biết điều mình làm.” Một trong hai tên bị đóng đinh với Chúa cũng mắng nhiếc Ngài: “Ngươi không phải là Chúa sao? Sao không tự cứu lấy mình đi và cứu chúng tao nữa!” Nhưng tên kia trách hấn và nói rằng: “Mày sắp chết rồi mà không sợ Chúa sao! Chúng ta chết là phải lắm, nhưng người này không làm một điều gì ác...” Rồi người ấy quay qua nói với Chúa Giê-su: “Lạy Chúa xin cho con được ở trong nước của Chúa”. Chúa Giê-su đáp: “Thật vậy, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nước của Ta trên thiên đàng.”

Vào khoảng giữa trưa trời bỗng nhiên tối đen cho đến 3 giờ chiều. Lúc đó Chúa Giê-su kêu lên: “ Cha ôi, con xin giao gởi linh hồn con trong tay Ngài” và trút hơi thở cuối cùng.

Một số người yên mến Chúa Giê-su xin lấy xác Chúa xuống khỏi cây thập tự và chôn trong một ngôi mộ là một cái hang đá. Sau đó họ đẩy một tảng đá to để đóng cửa mộ lại.