

## **Câu chuyện số 1: Chúa sáng tạo thế giới và muôn vật**

Đây là một câu chuyện có thật. Câu chuyện này xảy ra cách đây rất lâu rồi. Sở dĩ ngày nay chúng ta biết về câu chuyện này là bởi vì Chúa bày tỏ nó cho chúng ta qua những người phát ngôn của Ngài. Trước khi có trời đất biển và muôn vật thì đã có Chúa rồi. Chúa hiện hữu từ lúc ban đầu và Chúa luôn hiện hữu. Chúa sáng tạo nên các thiên thần và giao cho nhiệm vụ truyền đưa tin. Các thiên thần này ca tụng Chúa và làm theo các mệnh lệnh của Ngài. Lúc Chúa sáng tạo trái đất các thiên thần chứng kiến việc Chúa làm và hát mừng vui vẻ. Tuy nhiên, có một số thiên thần trở nên xấu xa, không hài lòng với địa vị mà Chúa ban cho nên quay ra chống lại Ngài. Chúng trở thành cái mà chúng ta vẫn thường gọi là ma quỷ. Đám ma quỷ này hoạt động dưới quyền lãnh đạo của Sa-tăng, một tên trong bọn chúng. Ngày nay chúng vẫn tiếp tục chống lại công việc Chúa làm và chống lại những người tin và vâng lời Ngài. Chúa phán rằng một ngày kia chúng sẽ bị trừng phạt trong lửa không bao giờ tắt. Quay trở lại với trái đất mà Chúa sáng tạo, lúc Chúa làm nên trời và đất, lúc đầu trên đất chưa có cây cối rau cỏ gì cả vì Chúa chưa cho mưa xuống. Và cũng chưa có con người cày bừa cấy hái gì. Chúa khiến cho nước phun lên từ lòng đất để tưới khắp mặt đất. Sau đó, Chúa làm nên con người. Ngài lấy đất nặn thành một hình người rồi thổi sự sống vào và hình người trở nên người sống. Chúa gọi người mà mình vừa tạo nên là A-đam, tên này có nghĩa là ‘con người’. Rồi Chúa tạo nên một khu vườn trồng nhiều cây vừa đẹp vừa có quả ngon. Ngài khiến cho một con sông chảy ra để tưới vườn. Ở giữa khu vườn Chúa trồng hai cây đặc biệt, một cây mang lại sự sống và một cây cho biết điều tốt và điều xấu. Chúa mang A-đam vào khu vườn đẹp để đó để chăm sóc vườn. Ngài bảo với A-đam rằng: “Người được phép ăn quả của tất cả các cây trong vườn chỉ trừ quả của cây cho biết điều tốt và điều xấu. Nếu người ăn quả của cây đó người sẽ chết.” Trước khi tạo nên con người Chúa đã làm nên các loài thú và chim chóc. Giờ Ngài mang chúng đến để cho A-đam đặt tên, tên nào A-đam gọi thì trở thành tên của con đó. Chúa bảo rằng: “Con người sống một mình thì không tốt, Ta sẽ làm cho nó một người bạn.” Tuy nhiên, trong số những con vật mà Chúa tạo nên A-đam không tìm được người bạn nào thích hợp với mình. Chúa khiến A-đam ngủ say rồi lấy một chiếc xương sườn của A-đam sau đó làm thành một người con gái. Ngài mang người con gái này đến cho A-đam, A-đam nhìn thấy thì liền nói: “A, ta tìm được bạn rồi.” Hai người trở

thành vợ chồng họ sống với nhau, cho dù họ không mặc quần áo nhưng không thấy xấu hổ.